

Bericht van De Oase

week 48

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinterklaas viering

De grote vraag van vandaag was hoe Sinterklaas met de Pieten naar onze school zou komen. Lopend? Met een stokpaardje? Nee, Sint en de Pieten kwamen met een ouderwetse brandweerwagen. De Sint en de Pieten waren begonnen in een luchtballon, maar deze kwam in een boom vast te zitten. De brandweerwagen heeft de Sint en Pieten gered. Gelukkig maar. We hebben voor Sint gezongen en daarna kwamen Sint en de Pieten in de klassen. In de bovenbouw heeft Sint zijn ogen uitgekeken! Wat een supermooie surprises en gedichten.

Het was een gezellige ochtend. Sint en Pieten tot volgend jaar!

Kerstviering

Op vrijdag 22 december houden wij onze jaarlijkse kerstviering. Hiervoor wordt u als ouders/ verzorgers ook uitgenodigd. Het is de bedoeling dat u die dag zelf uw kind meeneemt naar de kerstviering in Het Morgenlicht (achter de school). Deze viering begint 's morgens om half 10 en duurt ongeveer een uur. Houd deze dag dus alvast vrij. Nadere informatie volgt nog.

Zwemdiploma

Dani P. heeft zijn zwemdiploma A gehaald. Een topprestatie!!!

Jason H. heeft zijn zwemdiploma B gehaald, knap gedaan!



Wij wensen u een heel fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

mede namens het team

Lianne Meulenkamp



Regel van de week



Ik ben eerlijk:

- ik vertel de waarheid
- ik maak goede keuzes

Als je het even vergeet herinneren de picto's in de gang je er weer even aan.

Bijbelse geschiedenis

Samen

Bij het woord samen hoort vaak nog een woord, t vertelt over wát er samen gebeurt. Welke activiteiten mensen allemaal samen (kunnen) doen. Samen is niet altijd vanzelfsprekend. Je moet er soms iets voor doen. In de Bijbelverhalen worden twee bijzondere geboortes aangekondigd. Die van Johannes en die van Jezus. De boodschappen worden gebracht door een engel.

Bijbelse verhalen

Een blij bericht voor Maria. De engel Gabriël bezoekt Maria en vertelt haar dat ze een kindje zal krijgen. Ze moet hem Jezus noemen. Lucas 1:26-38.

Een blij bericht voor Elisabeth en Zacharias. Zacharias is priester en mag vandaag in de tempel in de kamer van God zijn. Er komt een engel van God op bezoek. Die vertelt hem dat de vrouw van Zacharias een zoon zal krijgen. Zacharias vindt het moeilijk om dat te geloven: ze zijn al zo oud. Lucas 1:5-25.

Belangrijke data

Kerstviering vrijdagochtend 22 december 09.30-10.30 uur
Kerstvakantie 23 dec t/m 07 jan 2024

In de Parro-kalender vindt u de activiteiten van dit schooljaar.

